



Eikenlaan

In de achttiende eeuw, en mogelijk zelfs nog eerder, werden bij de meeste landgoederen formele landschapstuinen aangelegd. In deze periode werd bij het historische landgoed de Vlaminckhorst een lange, rechte laan vanaf de Bouwhuissteeg (nu Vlaminckhorstweg) tot aan de Weversteeg aangelegd. Aan de zuidkant van de boerderij en de spieker kwam een 'hof' te liggen; waarschijnlijk een formele gebruikstuin waar men ook 'plaisier' kon maken. De hogere gronden waren in gebruik als akkers, de middelhoge gronden als eikenhakhout (al dan niet met rabatten) of bos en de lagere gronden in de zuidoosthoek als hooilanden. Op de oostgrens van het eigendom van het historische landgoed [nu aan de andere kant van de N35] stonden populieren. Logischerwijs kon je vanuit de boerderij of het spieker daarmee de grens van het eigendom zien.